

Scouting Zeddam Magazine

Wat gaat er voor gaaf
Internationaal kamp voor scouts en
explorers aankomen? Weet jij wat
de Canal Parade is?



November 2017
Editie 3

BIJZONDERE ERVARINGEN

De afgelopen tijd heeft de leiding bijzondere ervaringen mee gemaakt. Ze zijn bij de Scout-In geweest, 3 leiding voeren met Scouting Nederland mee met de Gay Pride boot in Amsterdam en Patrick verteld je over zijn avontuur uit 2007.



INTERNATIONAAL AVONTUUR IN ENGELAND

In 2007 is scoutleider Patrick naar de WSJ geweest en hij verteld je graag in het interview zijn ervaring en waarom jij dit avontuur niet mag missen.

Tot 1 december kunnen scouts en explorers geboren tussen 22 juli 2001 en 22 juli 2005 zich opgeven voor de World Scout Jamboree 2019 (WSJ) in Amerika.

DE WORLD SCOUT JAMBOREE VAN PATRICK

In juli is het 10 jaar geleden dat de dan 17-jarige Patrick Rutjes (scoutsleider van Scouting Zeddum) samen met Antal... (beverleider van Scouting Zeddum) en ruim 900 (!!) andere scouts uit Nederland incheckt op de ferry naar Engeland. Op weg naar de World Scout Jamboree in Engeland.

Voor Patrick was deze reis één van de hoogtepunten van al zijn jaren bij de Scouting.

Toen destijds de brief van Scouting Nederland op de deurmat viel met daarin de oproep om deel te nemen aan dit bijzondere evenement, waren het zijn ouders die hem aanmoedigden om deze reis te maken. De reissom was destijds gelukkig een stuk lager en Patrick slaagde er dan ook in om door allerlei dingen van Scouting Nederland, zoals badges e.d., te verkopen, het geld bij elkaar te brengen. Desalniettemin moesten zijn ouders nog flink sponsoren. Ondanks het feit dat Scouting Nederland probeert te stimuleren dat de scouts zelf op allerlei manieren proberen het geld bij elkaar te verdienen, zag je ook toen al veel kinderen die de reis van hun ouders kregen zonder er zelf iets voor gedaan te hebben. Bij de financiering van de World Scout Jamboree is het zo, dat kinderen uit de westerse landen mee betalen aan de reis voor de kinderen uit werelddelen waar men het niet zo breed heeft als in de westerse landen zoals in Nederland.



EEN INNIGE VRIENDSCHAP

Het Nederlands contingent dat deel nam bestond uit 30 groepen met ieder ongeveer 30 deelnemers. Voorafgaand aan deze trip waren er 5 voorbereidingsweekenden en 1 weekend na afloop georganiseerd. Je kreeg een buddy toegewezen en één van de buddy's van Patrick was Nick van Scouting Zevenaar. Er ontstond een innige vriendschap tussen de 2 jongens. Nadat bij terugkeer in Nederland de afdeling van Nick in Zevenaar opgegeven werd, was de stap om naar Scouting Zeddum te gaan door Nick snel gemaakt. Ieder groepje bestond uit 2 buddy's, behalve het groepje van Patrick, hun groep werd nog versterkt door Jorn.

Er hing een ongelofelijke gevoel van saamhorigheid in het Nederlandse contingent. Er werden veel vriendschappen gesloten. Binnenkort is er zelfs een reünie met de groep van 10 jaar geleden

EEN SPECIALE JAMBOREE

Op het kampterrein in Hylands park in het Engels Chelmsford bevonden zich 38.074 scouts uit 158 landen. Het thema verwijzend naar het 100-jarig bestaan van Scouting in dat jaar, was; Één wereld, één belofte. Op de geboortedag van Scouting, 1 augustus werd tijdens deze World Scout Jamboree uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde Sunrise Day (Zonsopgang dag).

Iedere scout deelde zijn tent met zijn buddy. Scouting Nederland heeft daarvoor speciale tenten. Er waren speciale tarps waaronder gegeten werd. Je kunt wel nagaan wat een logistieke operatie het is om dit allemaal op de plek van bestemming te krijgen. Ook waren er speciale tenten waar de activiteiten plaatsvonden, supermarkten, toiletgebouwen en natuurlijk ook partytenten.

De tenten van het Nederlandse contingent stonden verdeeld over het hele terrein per troep en de troep van Patrick stond onder andere naast de tenten van Chili, Griekenland, Mexico en Amerika. Je zag duidelijk de culturele verschillen tussen de landen. De Nederlanders waren letterlijk “easy going” en je zag bij de Amerikanen duidelijk het verschil tussen de boyscouts en girlsscouts.

Dit kamp was ook nog een speciaal kamp omdat het 100-jarig bestaan van de Scouting werd gevierd. Zelfs Prince Harry bracht nog een bezoekje aan het kamp. (Nee, Patrick heeft geen selfie met hem).

INTERNATIONAAL GEZELNSHAP

De Jamboree zelf duurde 10 dagen. Vooraf was er nog een reis met het hele Nederlandse contingent waarbij er ook een Home Hospitality programma was waarbij de scouts via gastgezinnen of lokale Scoutinggroepen het land leren kennen. Patrick was met zijn groep te gast bij een Scoutinggroep in een voorstad van Manchester, samen met een Zwitserse Scoutinggroep. Ze zijn o.a. ook nog in Manchester op bezoek geweest.

Na de Jamboree waren er ook nog activiteiten. Zo zouden ze ook nog naar Londen gaan, maar omdat de bus van de troep kapot was hebben ze 's middags gezeild en 's avonds pizza gegeten. Om daarna weer de ferry naar Nederland te nemen.

Patrick kan iedere scout aanbevelen om, indien mogelijk, deel te nemen aan de World Scout Jamboree. Het is een “once in a life time experience”.



SCOUTING ZEDDAM LEIDING VAART MEE MET DE CANAL PARADE 2017

Na een jaar van voorbereidingen was het 5 augustus jl. dan eindelijk zover. Met een nieuw onderdeel binnen Scouting Nederland, Rainbow Scouting, hebben wij het voor elkaar gekregen om met een boot deel te mogen nemen aan de Canal Parade.



En wat was het bijzonder om hier onderdeel van uit te maken. Ik ben super trots dat ik samen met Nico en Antal onze vereniging vertegenwoordigen mocht.

Zaterdag 5 augustus vaarde Scouting Nederland voor het eerst mee met de Canal Parade, onder de slogan Proud be to (sc)out! Scouting staat open voor iedereen en vindt het belangrijk dat iedereen binnen Scouting zichzelf kan zijn. Dat droegen de jonge deelnemers (14-21 jaar) op de boot uit door mee te varen. Na afloop van de Canal Parade koos de jury Scouting Nederland als winnaar van de prijs beste statement.'

Nancy Kaal, scoutsleidster



KAMP VOOR DE LEIDING

In het weekend van 22 en 23 waren er geen opkomsten. De leiding is namelijk naar Scout-In17 geweest. Op dit evenement hebben veel leuke dingen gedaan, zoals zeilen, en hebben we ook gezellig gefeest. Met 25 leiding was het weer een gezellig weekend.

